



## NIEUWSBRIEF september 2018

### 8 oktober 2018: Genealogie-café

Maandag 8 oktober 2018 is wordt het eerstvolgende genealogiecafé georganiseerd in de bibliotheek in het Huis van de Gemeente in Panningen. Iedereen is van harte welkom tussen 18.30 uur en 20.30 uur. De toegang is gratis.

Iedereen vraagt zich vroeg of laat wel eens af: waar kom ik vandaan? Een deel van het antwoord ligt bij je voorouders. Je gaat je afvragen wie waren mijn voorouders, waar woonden ze, wat deden ze, hebben ze nog wat bijzonders meegemaakt?

Bij een aantal mensen zal dit leiden tot de start van een onderzoek naar hun stamboom. Wellicht ook bij u. Mogelijk bent u al gestart met stamboomonderzoek of wilt u hiermee beginnen of bent u al gevorderd in het onderzoek.

Het is vrijwel zeker dat u gedurende uw onderzoek met uitdagingen geconfronteerd wordt:

- Welke gegevensbronnen zijn er nog meer?
- Ik kom niet verder in mijn onderzoek, wat nu?
- Ik heb een document, maar wat staat er eigenlijk?
- Hoe interpreteer ik dit document?
- Hoe leg ik al mijn bij elkaar gezochte gegevens vast?



Met al deze vragen kunt u terecht bij het Genealogie-Café. Waar we kunnen, zullen we u van advies dienen.

Heeft u een voorouder die wat bijzonders heeft meegemaakt, dan zijn wij bijzonder geïnteresseerd. Deel het met ons en mogelijk gebruiken wij het, uiteraard met uw goedvinden, als verhaal op Peelenmaasnet.

Heeft u nog bijzondere documenten uit lang vervlogen tijden? Ook die zouden wij graag onder ogen willen krijgen. Misschien dat het document voor meer mensen interessant kan zijn of er is misschien een prikkelend verhaal op te bouwen. Uiteraard weer met uw goedvinden en u behoudt natuurlijk het document.

**Wanneer:** maandag 8 oktober vanaf 18.30 uur tot 20.30 uur.

**Waar:** Huis van de Gemeente in Panningen

**Themadag:** Wat staat daar nou?

(komt u niet wijs uit een document, breng het mee en wij proberen het voor u te ontcijferen)

### **Cursus over cijnzen in de late middeleeuwen**

Het streekmuseum Het land van Peel en Maas organiseert in het najaar een cursus over de inhoud, vorm en betekenis van cijnzen in de late middeleeuwen (1300-1500 tot aan de Franse Tijd 1794-1814). Het gaat over een brok ontbrekende geschiedenis over de gewone kerspelleden, de gewone man. Over zijn rechtspositie, zijn bestaan en zijn positie in het bestuur van het kerspel. De cursus wordt verzorgd door Piet Schinck op 9 donderdagavonden.

Vorig jaar is er een cursus gegeven door Jan Hanssen over oud schrift. Deze cursus sluit er op aan, want oude cijnsrollen en oude cijnsboeken worden behandeld en de nadruk zal liggen op cijnszaken van de kerspels Baarlo, Helden, Kessel, Maasbree en Meijel. De cursus wordt gegeven door Piet Schinck, die binnenkort een studie publiceert over cijnzen in de late middeleeuwen: *De ontwikkeling van het cijnsstelsel in de late middeleeuwen*. De ondertitel van zijn boek luidt: *Het besitt, het gebruyck en de bouwingh* van cijnzen, de kleine feodaliteit, in het kerspel Baerle (Baarlo) 1294-1578. Voor de genealogen is deze rechtshistorische studie interessant en van belang, omdat zowel de cursus als het boek talloze aanwijzingen geven voor stamboomonderzoek in de late middeleeuwen en de Nieuwe Tijd.

De cursus wordt gegeven in het Kerkeböske in Helden op donderdagavonden om 19.30 uur op 18 oktober, 1 november, 15 november, 29 november, 13 december, 10 januari, 24 januari, 7 februari en 21 februari. Opgave bij Ton Leenders, [amleenders@gmail.com](mailto:amleenders@gmail.com).

Museum Land van Peel en Maas.

### **Lezing in de Maand van de Geschiedenis**

Vorig jaar was het 150 jaar geleden dat er een einde kwam aan de staatkundige verbinding van het hertogdom Limburg met de Duitse Bond (1839-1867). Piet Schinck houdt daartoe een lezing op

donderdag 25 oktober 2018 om 19.30 uur in De Berckt, de Berckt 1 te Baarlo. Hij legt de nadruk op de gevoelens van de bevolking in Peel en Maas in die tijd ten aanzien van de afscheidingsbeweging. En hij zal spreken over Jan Lodewijk baron Van Scherpenzeel Heusch, sinds 1838 bewoner van het landgoed De Berckt, de leider van de Limburgse separatisten.



Natuurlijk werd er ook aandacht geschonken aan het separatisme rond de jaren 1848. Er zijn in het voorbije jaar artikelen verschenen over die staatkundige verandering in 1867 en over de voormannen die Limburg wilden doen aansluiten bij België of Duitsland. Ook zijn er lezingen over gehouden. Eric Lemmens, griffier van de provincie Limburg, heeft op verzoek van het streekmuseum Het Land van Peel en Maas zijn licht doen schijnen op de gebeurtenissen uit die jaren. Hij heeft tijdens zijn lezing op 9 november 2017 vooral de nadruk gelegd op de internationale situatie en de relatie Maastricht en Den Haag.

Aanvullend houdt Piet Schinck een lezing over hetzelfde onderwerp, maar hij zal de nadruk leggen op de gevoelens van de bevolking in Peel en Maas in die tijd ten aanzien van de afscheidingsbeweging. En hij zal spreken over Jan Lodewijk

baron Van Scherpenzeel Heusch, sinds 1838 bewoner van het landgoed De Berckt, de leider van de Limburgse separatisten.

De lezing vindt plaats **op 25 oktober** om 19.30 uur in **De Berckt, de Berckt 1 in Baarlo**. De lezing is voor iedereen gratis toegankelijk.

### **Nieuws vanuit de kapel van Kepèl.**

Voorbijgangers vragen zich al langere tijd af wat er allemaal is gebeurd op en tussen de steigers rond de Kapel van de Paters Lazaristen aan de Kerkstraat te Panningen. Enige tijd geleden konden bezoekers al de voortgang van het grote onderhoud ervaren, maar sinds dat moment is er weer veel gebeurd. In december van dit jaar is de Kapel weer toegankelijk voor het publiek.

De glas-in-lood ramen zijn geweldig mooi gerestaureerd in het Glasatelier in Tilburg. Er zijn o.a. gescheurde stukjes glas met speciale UV-lijmen gelijmd. Misschien wel frustrerend voor de restaurateur: je ziet het niet! Maar het is tegelijkertijd ook een enorm compliment voor het vakmanschap! Als de zon fel schijnt, waan je je straks in een bijna hemelse dia-show! Mooi zijn ook de lichtvlekken die als lichtvlammetjes over de wanden gaan.

Verder zijn de gebroken stenen vervangen en zijn de glas-in-lood ramen weer vastgezet. De lift wordt aangepast, zodat de kapel makkelijker toegankelijk wordt voor mensen die slecht ter been zijn. Ook het schilderwerk en het voegwerk vorderen gestaag.

Leden van To Be Continued hebben -getooid in overalls en valhelmen- een drukbezocht concert gegeven tussen de plastic en de steigers! In december kan het publiek weer komen kijken en het zal ongetwijfeld verwonderd zijn.

Volg ook de ontwikkelingen in de media!



### **Themaroutes in de Maand van de Geschiedenis**

Via onderstaande link is het mogelijk een van de speciale themaroutes door het programma van de Maand van de Geschiedenis te doorlopen: de Tachtigjarige Oorlog, Oproerkraaiers of Het verzet. Het thema van de Maand van de Geschiedenis dit jaar is **OPSTAND**. Je vindt de routes op:

<https://www.maandvandegeschiedenis.nl/page/12349/de-drie-routes>

### **Op den Baum en Weekblad voor Meijel gedigitaliseerd**

Vele vrijwilligers van de Historische Werkgroepen de Brede en de Borcht hebben behoorlijk wat uren gestoken in het digitaliseren van het voormalige weekblad Op den Baum. Het resultaat is dat alle edities (van 1968 tot en met 2010 op PeelenMaasNet staan.

Ook de vrijwilligers van Heemkundevereniging Medelo hebben een ongelooflijke prestatie geleverd door alle edities van het Weekblad voor Meijel van 1945 tot en met 2011 te digitaliseren en op PeelenMaasNet te plaatsen.

Met deze krachttoeren is ontzettend veel (doorzoekbare) informatie beschikbaar gekomen over het wel en wee in de kernen Meijel, Maasbree en Baarlo.

### **Beladen erfgoed**

De maand september had als thema: "Beladen Erfgoed". Vooral de duistere periode van de tweede wereldoorlog kent behoorlijk wat beladen erfgoed. Daartoe zijn kaarten en overige informatie beschikbaar gemaakt: een Kastelenroute, op de Keuperheide loert de oorlog en de kerkrazzia van 8 oktober 1944.

Op zaterdag 6 oktober 2018 vindt in Dok6 te Panningen het concert "Silent Heroes" door de slagwerkgroep Concordia plaats. Dit concert vertelt het verhaal van de kerkrazzia's in oktober-november 1944.

In bijgaande documenten een wandelroute over de Keuperheide en een fietsroute langs de kastelen van Peel en Maas. Bij punt S aan het begin van de route ligt aan de Hoogstraat in de bocht naar Meijel de voormalige Tramhalte. Daar werden de opgepakte mannen en jongens op 8 oktober 1944 van Helenaveen, gedeeltelijk Grashoek en Beringe verzameld en van daaruit moest men te voet naar Maasbree en vervolgens naar station Venlo.

Bij knooppunt 22 kan men eventueel afwijken van de route en oorlogs-, deportatie- en bevrijdingsmonument Everlo bezoeken. Bij knooppunten 23 en 66 waren doorbraakpunten op 17 november 1944 door de geallieerden. Zie daarbij het kaartje Frontverloop. Van knooppunt 24 tot 65 ziet men rechts de gedenksteen onderduikerskamp Bovensbos en een stukje verder een gedenkpaaltje waar 2 vliegtuigen zijn neergestort. Bij de knooppunten 56 - 55 en 57 lagen in de nabijheid in de bossen de onderduikerskampen van de Bospartizanen van Baarlo.

Klik op de [link](#) voor de documenten.

---

**[www.peelenmaasnet.nl](http://www.peelenmaasnet.nl)**

---

p/a Molenstraat 91  
5988 NS Helden

E-mail: [info@peelenmaasnet.nl](mailto:info@peelenmaasnet.nl)



